

Informatie bijlage

Bezoek aan het Vrijheidsmuseum te Groesbeek en een boottocht met de Pannenkoekenboot langs de skyline van Nijmegen.

We starten de dag bij het Vrijheidsmuseum gelegen in het panoramische landschap dichtbij Duitsland, midden in het gebied van Market Garden (een brug te ver) en Veritable, twee van de belangrijkste operaties aan het Westfront tijdens WO II.

Het Vrijheidsmuseum is recentelijk nieuw gebouwd, het dak is herkenbaar als een grote parachute, verwijzend naar de luchtlandingen van de para's in de directe omgeving tijdens de genoemde operaties.

Na een introductiefilm nemen de gidsen u mee in het museum voor een rondleiding met o.a. de mooi in beeld gebrachte operatie Market Garden in en om het heuvelachtige terrein hier aan de grens van Duitsland.

Ook 'n bezoek aan een schuilkelder is een indrukwekkende ervaring, kortom het museum heeft u veel te bieden over oorlog, maar wellicht nog belangrijker over onze Vrijheid.

Na ons bezoek aan het museum staat er een Touringcar klaar die ons, via Berg en Dal, brengt naar de Waalkade in Nijmegen voor onze tocht met de zogeheten Pannenkoekenboot.

Deze boot laat ons de mooie kant van Nijmegen en omgeving zien.

Speciaal aandacht voor de twee verkeersbruggen, ieder met een eigen verhaal.

De oudste brug 'de Waalbrug' was zeer belangrijk tijdens de oorlog en de operatie Market Garden welke na zware gevechten door de geallieerden werd veroverd.

De nieuwe brug, 'de Oversteek', door BAM in 2013 gebouwd, herinnert aan de moedige aanval door Amerikaanse parachutisten die met behulp van canvasbootjes in sept. 1944 de Waal overstaken.

Onze Kapitein Jos, zal ons ongetwijfeld nog veel meer weten te vertellen over de mooie stad Nijmegen, met zijn rijke historie.

Ondertussen wordt de inwendige mens niet vergeten en kunnen we ons onbeperkt te goed doen aan het mooie pannenkoekbuffet dat bestaat uit spek, appel en naturel pannenkoeken, met daarnaast tal van garneringen waarmee u uw koeken naar hartenlust zelf kunt beleggen.

Terug aan de kade, waar de bus klaar staat om ons weer richting Groesbeek te rijden.

Nog een tussenstop voor een kort bezoek aan de mooi gelegen Canadese Begraafplaats waar 2617 gesneuvelde Canadese soldaten zijn begraven.

Terug bij het Vrijheidsmuseum sluiten we deze dag af en kan iedereen zijns weegs gaan.

